



Van het bestuur

'Een deel viel in goede aarde. Het kwam op, groeide en gaf vrucht, deels dertig-, deels zestig- en deels honderdvoudig.' Markus 4:8

Dank aan God voor de **vele vrijwilligers van de Bijbelkiosken en de Boekwinkel Oase** die willen zaaien en zo tot zegen mogen zijn! Enkele bijzondere citaten die u kunt lezen in deze nieuwsbrief:

“De jongen zei dat hij ‘gewoon weleens wilde weten welke verhalen er in de Bijbel stonden.’ Hij was heel oprecht in zijn belangstelling. Ik mocht aan hem en aan het meisje het Evangelie vertellen en gaf ze allebei een Citybible mee.”

“Er kwamen twee onderwijzeressen van een neutrale basisschool in de winkel en vroegen om Bijbels materiaal voor groep 1 t/m 4. Ze kochten verschillende kinderbijbels, zodat ook de kinderen van deze school vertrouwd worden gemaakt met de boodschap uit Bijbel.”

Dan nog een update over de kiosk in Scheveningen. Na een vertraging van enkele jaren was er opeens haast bij de gemeente Den Haag. De renovatie van de Boulevard is half januari jl. van start gegaan. De kiosk is daarvoor 500 meter verplaatst richting de haven van Scheveningen. In het najaar van 2025 mag de kiosk weer terug naar ongeveer de oude locatie.

Bid u mee dat de Boodschap die bezoekers hebben gehoord of meegenomen vrucht mag dragen?

Hartelijke groet,

Manfred Santing, voorzitter
info@bijbelkiosk.org

Colofon

Voorzitter
M.F. Santing
Koning Kareelpad 17
3813 HC Amersfoort
Tel.: 033-43212026
info@bijbelkiosk.org

Penningmeester / Secretaris
B. van der Snoek
Scherpenzeelseweg 74
3772 MD Barneveld

Bestuursleden
A. Kroes, Terneuzen
L.P. Zijlstra, Eindhoven

Locaties:
Bijbelkiosk Amsterdam, Museumplein
Bijbelkiosk Scheveningen, Boulevard
Boekwinkel De Oase, Terneuzen

www.bijbelkiosk.org

ANBI
Stichting Bijbelkiosk-Arbeid heeft de ANBI-status. Giften aan de Stichting Bijbelkiosk-Arbeid zijn daarom aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Giften
Wilt u nu geven? Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL10 INGB 0000 2319 61 t.n.v. stichting Bijbelkiosk-Arbeid te Barneveld.

Nalatenschap
U kunt dit werk in Gods Koninkrijk ook gedenken in uw nalatenschap. U kunt dit laten aantekenen in uw testament bij een notaris. U kunt ons op de volgende manier legateren: "Ik legateer vrij van rechten aan de Stichting Bijbelkiosk-Arbeid het bedrag van €..... om te worden afgegeven zonder kosten, drie maanden na mijn overlijden".



Stichting Bijbelkiosk-Arbeid

Uit de boekwinkel Oase Terneuzen

Een hoopvolle toekomst

We zijn dankbaar dat de Heer ons, samen met een stabiel team van vrijwilligers, weer de gelegenheid heeft gegeven om via de winkel de Bijbelse boodschap van een hoopvolle toekomst uit te dragen. Zelfs ook in tijden van onrust. Na sluiting van de verschillende Evangelische boekwinkels in België merken we dat we steeds meer van betekenis mogen zijn voor gelovigen uit België.

Er kwamen twee onderwijzeressen van een neutrale basisschool in de winkel en vroegen om Bijbels materiaal voor groep 1 t/m 4. Ze kochten verschillende kinderbijbels, zodat ook de kinderen van deze school vertrouwd worden gemaakt met de boodschap uit Bijbel.

Een krantenbezorger kwam binnen en vertelde dat hij Hindoestaan was. In het gesprek dat ontstond mocht de medewerker hem op de Here Jezus wijzen, die door zijn verlossingswerk de toegang tot hemel geopend heeft.

Naast geloofsopbouwende boeken worden ook regelmatig Bijbels verkocht. Die naast eigen gebruik ook bedoeld zijn om aan familieleden of kennissen te geven. Vooral nu mensen, door wat er de laatste tijd gebeurd tot nadenken zijn gekomen.

“Het is ons gebed dat mensen door het lezen van de Bijbel de ware vrede die Christus biedt mogen leren kennen.”

De vele tekstkaarten n.a.v. verschillende gebeurtenissen zoals doop, belijdenis, geboorte, ziekte, sterfgeval, etc. die de winkel uitgaan zijn vaak een aanleiding tot een gesprek. Daardoor kunnen we onze medeleven tonen, wat vaak erg gewaardeerd wordt.

Ook mochten we de afgelopen periode opnieuw een bijdrage leveren in het voorzien van goede boekjes voor kindernevendiensten, jeugdkampen en Bijbels en Bijbelstudieboeken voor jongeren en ouderen. De vele dagboeken die ook afgelopen jaar werden verkocht, zijn vaak een hulp bij het beter begrijpen van de Bijbel en groei in het geloof.

In dit werk zijn we afhankelijk van de Heer, die ons kracht geeft om tot zegen te zijn voor iedereen die in de winkel komt. Het is dan ook ons gebed dat we, zolang de Heer ons hier laat, tot zegen mogen zijn voor gelovigen en voor hen die op zoek zijn. We stellen daarom uw gebed zeer op prijs.

Ruth en Anton Kroes

Inschrijven voor de digitale nieuwsbrief? Ga naar
www.bijbelkiosk.org/nieuwsbrief



We bidden dat God alle uitgedeelde materialen gebruikt in de harten van de mensen.

Met enige regelmaat meldde zich iemand bij de kiosk. Christenen en niet-christenen. Sommige christenen vragen om materiaal om uit te delen, en één vrouw gaf er ook wat geld voor. Een christelijk echtpaar zei dat ze een kaartje van de Kiosk wilden zodat ze geld konden overmaken om ons te ondersteunen. 'Wat een mooi initiatief dit! Bestaat het allang?

Kinderen

Buiten voor de kiosk zei een kinderstemmetje: 'mama, jij moet dit lezen!' De moeder reageerde: 'nee, dat hoeft niet hoor.' Het gesprekje herhaalde zich drie keer. De moeder vond het goed dat haar kind een kleurboekje en nog twee boekjes voor kinderen mee kreeg: Ken jij Jezus al en Het Boek van de Hoop. Kind blij, moeder blij. Hopelijk heeft het een mooie uitwerking in hun levens.

Op een dag kwam een jonge vrouw langs. Ze was bekend met de Bijbel en pakte een Nieuwe Testament. Ze was een paar maanden geleden bekeerd (o, wat een vreugde om dat zo uit haar mond te horen, want je hoort dat niet zo vaak!), en las dagelijks in de Bijbel. Ze wilde er nu een kopen,

met kanttekeningen. Binnenkort zou ze worden gedoopt. Onder haar neus lag een Nieuwe Testament met Psalmen. Ze werd helemaal enthousiast: 'ik ben dol op de Psalmen!' Ze nam het vol blijdschap mee.

“Ze was een paar maanden geleden bekeerd en las dagelijks in de Bijbel.”

Oprecht

Twee 16-jarigen, een jongen en een meisje, kwamen langs. De jongen zei dat hij 'gewoon weleens wilde weten welke verhalen er in de Bijbel stonden.' Hij was heel oprecht in zijn belangstelling. Het Evangelie werd verteld en ze kregen allebei een Citybible mee. Op de eerste pagina's van dat bijbeltje, voordat het Evangelie van Mattheüs begint, staat heel goed uitgelegd wat een mens moet doen om zich te bekeren. We bidden dat God alle uitgedeelde materialen gebruikt om iets te bewerken in de harten van deze mensen.

Hannah Kempers

“De HERE zeide tot mij: Neem u een groot schrijfbord en schrijf daarop met schrift, dat voor ieder leesbaar is.” Jesaja 8:1

Zo staat de kiosk daar in Amsterdam met zijn bijbelteksten. Goed leesbaar aan alle kanten. Zichtbaar voor een constante stroom van mensen die langslopen, langs fietsen, voorbij rijden of vanuit de langsrijdende trams een blik werpen op uitnodigende woorden van God.

We zijn dankbaar voor de unieke gelegenheid om midden in deze drukke stad in alle rust gesprekken te mogen voeren van hart tot hart. Waarbij de Heer Jezus Christus en het Woord van God centraal staan. Normaliter heb je zulke gesprekken niet zo vaak. Maar hier is daar alle ruimte en gelegenheid voor. In een warm huisje, al dan niet onder het genot van een kopje koffie of thee. Wij verwonderen ons er vaak over hoe zulke persoonlijke gesprekken tot stand komen. En mensen zo oog in oog met hun Schepper komen te staan. Hij die een Redder wil zijn voor ieder mens!

Zoeken en vinden

Zo komt de ongelovige J. komt elke week naar de kiosk. Hij hoort dan steeds een gedeelte uit het Woord van God. Hij wordt bepaald bij de ernst en de noodzaak van bekering en geloof in de Heer Jezus. Wij bidden dat deze man zich door God zal laten vinden! Waarom komt hij wekelijks weer naar de kiosk?

Troost

Christenen die in het verleden beschadigd zijn geraakt komen voor troost en bemoediging vanuit Gods Woord. We lezen samen in de Bijbel en brengen de nood in gebed voor de troon van genade. God geeft dan kracht en sterkte om toch met blijdschap en vrede weer op pad te gaan.

Vragen

Een Koerdische man O. die positief ten opzichte van de bijbel staat, komt met regelmaat met vragen. Wij proberen die te beantwoorden vanuit het Woord van God. Hij is er zichtbaar blij mee als hij meer en meer duidelijkheid krijgt over vragen waar hij mee tobt. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God.

“We zijn dankbaar voor de unieke gelegenheid om, midden in deze drukke stad, gesprekken te voeren waarbij het Woord van God centraal staat!”

Waarheid

Een jonge vrouw is oprecht op zoek naar de waarheid. Zij deed al een jaar bijbelstudie met iemand van de Jehovah-getuigen. Iets dreef haar naar de bijbelkiosk om daar over te praten. Heerlijk was het om met haar uitgebreid te kunnen spreken over de Heer Jezus. Hij, God's Zoon, God Zelf, die mens is geworden om voor verloren zondaren te kunnen sterven op het kruis van Golgotha. Een gescheiden man, vader van 3 kinderen, is gaan bidden tot God en voelde een drang om in de kiosk te komen praten over God. Hij had geen bijbel en die heeft hij meegekregen. Deze zoekende man was heel blij met het gesprek. Een andere man komt in de kiosk en zegt op zoek te zijn naar God. Hij vindt het, na een gesprek van zo'n 3 uur, zo bijzonder dat hij door God naar de kiosk is geleid. Hij voelde een drang om hier over God te komen praten. Nadat hij antwoord heeft gekregen op zijn zoektocht gaat hij verblijd zijn weg.

John Dijcks